

90 billeder til 90 ordsprog tegnet af medlemmer fra Illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening

Billederne stammer fra **Den store ordsprogsbog**, Gyldendal 2016

A

Birgitte Ahlmann

En fugl i hånden er bedre end ti på taget

Peter Bay Alexandersen

Den, der kommer først til mølle, får først malet

Lise Arildskov De Marco

Man skal ikke skue hunden på hårene

B

Mette-Kirstine Bak

Den, som gemmer til natten, gemmer til katten

Hanne Bartholin

Han kan ikke se skoven for bare træer

Bente Bech

Sæt ikke geden til at passe din have

Tea Bendix

Man skal ikke gå over åen efter vand

Tomas Björnsson

I ørkenen er sand billigt

Karen Borch

Mange bække små gør en stor å

Annemette Bramsen

En sovende kat fanger ingen mus

Beatrice Brandt

Den, der ager med stude, når også frem

Palle Bregnhøj

'Det skal smage af noget!', sagde kællingen, hun fæs på kålen

Rasmus Bregnhøj

Vi hænger de små tyve og tager hatten af for de store

Gunnar Breiding

Man kan ikke klippe håret af en skaldet

Lilian Brøgger

Af mange tak døde smedens kat

C

Annette Carlsen

Hvis visdommen sad i skægget, ville alle geder være professorer

Bodil Carstensen

Slå ikke større brød op, end du kan bage

Charlotte Clante

Der gror ikke mos på en rullesten

Katrine Clante

Én svale gør ingen sommer

Els Cools

Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus

D

Otto Dickmeiss

Man skal ikke bide den hånd, der giver én mad

E

Anne Mette Edeltoft

Den ene abe får den anden til at gabe

Jarl Egeberg

Når katten er ude, spiller musene på bordet

G

Ida Gantrius

Man skal ikke gøre en myg til en elefant

Dina Gellert

Det er drøj kost at æde sine egne ord

Kirsten Gjerding

Brændt barn skyr ilden

Anja Gram

Kog ikke æggene, før hønen har lagt dem

Anna Grandt-Nielsen

Hvor der handles, der spildes

Mikkeline Gudmand-Høyer

Man kan ikke både blæse og have mel i munden

H

Pia Halse

Klæder skaber folk

Susanna Hartmann

'Renlighed er en dyd!', sagde konen og tørrede bordet med katten

Gurli Henneberg

Når alle roser påfuglen smukke hale, råber de andre fugle:
'Se på dens ben og hør dens stemme!'

Hans Ole Herbst

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget

Lars Hornemann

Godt følgeskab gør korte mile

Rikke Hyldahl Homann

Man skal ikke save den gren over, man selv sidder på

J

Helle Vibeke Jensen

Har man sagt A, må man også sige B

Sille Jensen

Krage søger mage

Søren Jessen

Der går ikke røg af en brand, uden der er ild

K

Bob Katzenelson

Når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele hånden

Anna Margrethe Kjærgaard

Nød lærer nøgen kvinde at spinde

Ina Korneliussen

Man skal ikke græde over spildt mælk

Inger-Lise Kristoffersen

Æblet falder ikke langt fra stammen

Julie Kyhl

Alt har en ende, men pølser har tvende

L

Tove Krebs Lange

Lad falde, hvad ej kan stå

Pernelle Laulund

Man ligger som man har redt

Mette Brahm Lauritsen

Små gryder har også ører

Lea Letén

Det, der kommer let, går let

Mats Letén

Kærlighed kan flytte bjerge

Pernille Lykkegaard

Fisk og gæster lugter ilde på tredjedagen

M

Mette Marcussen

Forbuden frugt smager bedst

Winnie Meissler

Hvor der er hjerterum, er der husrum

Jan Mogensen

Naboens høns lægger altid større æg

Bodil Molich

Der skal mange mus til at bide én kat

N

Lars-Ole Nejstgaard

Den enes død er den andens brød

Lars Vegas Nielsen

Prisen på hatten siger ikke noget om, hvor klog man er

Martine Norring

Hvis bavianen kunne se sin egen rumpe, ville den også le

Lotte Nybo

En lille og vågen er bedre end en stor og doven

Bente Olesen Nyström

Det er ingen kunst at hugge hovedet af folk, kunsten er at sætte det på igen

O

Hans Ovesen

Man skal ikke skifte heste midt i vadestedet

P

Charlotte Pardi

Man kan tvinge hesten til truget men ikke til at drikke

Anne Pedersen

Det er menneskeligt at fejle

Suzanne Ulrikka Pedersen

Sæt ikke ræven til at vogte gæs

Erik Petri

Dril ikke krokodillen, før du er nået over floden

Birde Poulsen

Krokodilleunger græder ikke, når de falder i vandet

R

Kirsten Raagaard

I mørke er alle katte grå

Jon Ranheimsæter

Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt

Stine Reintoft

Gammel kærlighed rustet ikke

Claus Riis

Holder man tand for tunge, flyver ingen fluer ind og ingen tudser ud

Lise Rønnebæk

Højt at flyve, dybt at falde

S**Claus Rye Schierbeck**

Når det regner på præsten, drypper det på degnen

Stine Rosenberg Schmidt

Ikke alt, der glimrer, er guld

Ursula Seeberg

Man må tude med de ulve, man er iblandt

Gitte Skov

Den, der forelsker i sig selv, får ingen rivaler

Kamila Slocinska

Hver fugl synger med sit næb

Jan Solheim

Den, som jager to harer, fanger ingen af dem

Runa Steppinge

Den sidste dråbe får bægeret til at løbe over

Oliver Streich

Når én hund gør, stemmer resten af flokken i

Rasmus Svarre

'De er sure,' sagde ræven om rønnebærrene, den kunne ikke nå dem

Stine Gram Sørensen

Man skal ikke skyde gråspurve med kanoner

T

Pia Thulov

Nissen flytter med

Susanne Thea

Andres køer har større yver

Kirsten Tind

Man skal ikke kaste perler for svin

Anita Tiderman

Der skal mange mus til at bide én kat

Jesper Tom-Petersen

Et er søkort at forstå, et andet skib at føre

U

Mette Uldal

Man skal ikke lægge alle sine æg i samme kurv

V

Simon Væth

Hvad man ikke ser, har man ikke ondt af

W

Michael Wettendorf

Af erfaring bliver man klog, men sjældent rig

Kamilla Wichmann

Man skal ikke pynte sig med lånte fjer

Eva Wulff

Blind høne finder også et korn



Annika Øyrabø

Af liden kerne bliver et stort træ